



*Hvi lod du ej udspænde
en himmel til dit telt
og stjernefakler brænde,
du store himmelhelt?
Hvi lod sig ej til syne
en mægtig englevagt,
som dig i silkedyne
så prægtig burde lagt?*

(”Mit hjerte altid vanker” vers 5)

Julens provokation.

”Julen har englelyd”. Sådan synger vi i én af julens smukke salmer. Dem er der mange af – både salmer og engle – og vi kan glæde os over, at englene synger julen ind og evangeliet ud til alverden! Men julen er ikke kun englelyd.

I Brorsons salme ”Mit hjerte altid vanker” fortælles der om den gave, som kom til os julenat. En gave, der slet ikke svarede til de forventninger, man havde. Nemlig Jesus.

På Jesu tid ventede man en frelser. Én der kunne få ondskab, sygdom og nød til at forsvinde, så verden blev lys og god.

Men Jesus var ikke den stærke mand, man forventede, én der billedligt talt ryddede bulen. Derimod talte han om skyld og svigt og fejhed. Og han talte om, at vi har brug for tilgivelse. Han sagde os sandheden om os selv og vores liv.

Det var ret provokerende. Og ikke lige det man havde ventet eller bedt om. Så mange vendte ham ryggen.

Men får vi kun, hvad vi beder om eller forventer, er vi ilde stedt. Vi tænker nemlig tit både for småt og for smalt. Livet, håbet ligger i virkeligheden tit i det uventede. I barnet, en nabo, et menneske der har brug for én, en opgave man måske ikke har bedt om, men som viser sig at være en gave. Netop fordi det bringer noget med sig, langt ud over hvad vi kunne forestille os.

Det er en af de provokationer, der ligger i julen. Og tak for den!



Fyens Stifts Bispeembede

Jeg vil ønske jer alle **en rigtig glædelig jul og alt godt i det nye år!** Samtidig vil jeg sige **hjerteligt tak til Jer alle** for det gode samarbejde i året, der gik! Hvor er vi heldige i Danmark at have en folkekirke, hvor så mange mennesker bruger deres kreativitet, tid og kræfter på at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst!

I det nye år venter blandt andet et menighedsrådsvalg. Jeg håber, at rigtig mange af jer har lyst til at tage endnu en tørn i menighedsrådene! Men der vil nok være nogle af Jer der forlader menighedsrådsarbejdet i forbindelse med valget, og derfor er der brug for en solid indsats for at rekruttere nye medlemmer. Det er et vigtigt arbejde, som jeg ved, at mange af jer allerede har taget hul på. Tak for det!

Der er også grund til at sige tak for indsatsen til alle, der i kortere og længere tid har siddet i menighedsrådet – både til jer der bliver, og jer der træder ud i 2020. I har gjort og gør en stor indsats. Velfungerende menighedsrådsråd er en afgørende del af vores folkekirke.

Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen også i det nye år – til møder om liturgi, til visitatser, landemode og meget mere.

Men allerførst ses vi forhåbentligt til nytårskur i Odense Domkirke den 23. januar kl. 16.30! [Her får I link til invitationen.](#)

Mange venlige julehilsener

Tine Lindhardt