

Troen på opstandelsen

af Sognepræst Hanne Drejer

Sognebladet for Asperup og Roerslev, marts 2015

*Men det, som intet øje så,
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som ånden bød,
om ham, der døden gennembrød.*

Salmebogen nr. 238, vers 4

Der har været en farlig opstandelse om opstandelsen, siden præsten Per Ramsdal fik sagt, at han ikke tror på, at Jesus fysisk er opstået fra de døde, og at han stikker de pårørende en nødløgn, når han taler om evigt liv og gensyn i himlen.

Jeg tror på Kristi opstandelse, men hvordan det gik til, interesserer mig ikke. Det er jeg heldigvis ikke ene om. Her er jeg på linje med Det ny Testamente. Ingen så Kristus stå op fra de døde, og intet sted i Det ny Testamente beskrives selve opstandelsen. Den er et mysterium, en hemmelighed som Gud har ønsket at holde for sig selv.

*Hvordan fra død til liv han kom,
kan ingen her fortælle om.
Hvad kun kan ske, hvis himlen vil,
har jorden ingen vidner til.*

*Ja, påskens budskab er et ord
om, hvad der aldrig sker på jord,
og det et ord helt stillet blot
og værgeløst mod verdens spot.*

”Men det, som intet øje så, vil kirken holde søndag på”, skriver K.L. Aastrup i sin påskesalme. Læs den eller bedre endnu: Kom i kirke til påske og syng med på den. Den forkynder påskeevangeliet, ikke hvordan Kristus opstod, men hvad hans opstandelse betyder.

Påskedag er kirkens største helligdag, hvor vi fejrer Kristi opstandelse, som vi i øvrigt gør hver søndag. Søndag er den kristne kirkes helligdag pga. Kristi opstandelse. Det, som ingen har set, er altså det, som alt drejer sig om i den kristne tro. ”Lovet være Gud, som har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde”, Peters første brev, 1,3. Sådan lyder det derfor i kirken ved livets begyndelse, når vi bliver døbt, og ved begravelsen, når vi ligger i kisten.

Skal man virkelig tro på, at Jesus fysisk stod op af graven? spørger mange for tiden. Tro er ikke noget, man skal eller kan, troen er en gave. Tro er at møde den levende og opstandne Kristus, og det sker, når hans ord bliver ved med at tale til os, så vi fyldes af troen på, at livet og lyset og kærligheden fra Gud er stærkere end synd og død og djævel.

Glædelig påske!