

14. s.e.t. 2012, Kerteminde

402 Den signede dag
447 Herren strækker
28 De dybeste lag
15 Op al den ting
388 Herrens røst
787 Du som har tændt

Jesus Kristus,
vi er tvivlende mennesker
der sommetider har lettere ved at tro
på engle og dæmoner end på dig.
Vi venter på miraklet og glemmer
at du er selve underet:
Du er Guds nærhed i vores vaklende krop,
du er håbet når vi er døden nær,
du er livet i graven.
Vi beder dig:
Når vi er dig utro,
så gentag dit løfte om troskab.
Vis os at du ikke kan lade være med at elske os
og at du følger os uanset hvor vi går hen,
du der er glædens Gud,
tilgivelsens kilde,
livets Ånd.

Jeg har aldrig vundet i lotteriet.

Ikke den mindste lille præmie har set til min side. Mine tal er aldrig blevet råbt op, og intet kasseapparat er blevet lukket op til fordel for mig. Der er ingen Extra-blads-forside om mig, fordi jeg har vundet 24 millioner, og er det i øvrigt ikke mærkeligt, at folk siger, at de slet ikke ved, hvad de skal gøre af alle de penge: At de har tænkt sig at fortsætte helt som før?! Jeg ved helt præcist, hvad min gevinst skulle bruges til – men det siger jeg ikke til nogen...

Jeg har aldrig vundet i lotteriet.

Måske er den mest oplagte grund til mit manglende held, at jeg faktisk aldrig spiller i lotteriet.

Jeg kigger tit på de der sedler, der hænger i en klemme i en karussel ovre hos Søren købmand. og tænker, at jeg måske skulle prøve at købe en lottokupon. Men jeg ved ikke, hvordan man gør, og synes der pinligt at afsløre det, så I må ikke sige det til nogen.

Jeg har været til banko, men da vandt jeg heller ikke noget.

Og da jeg var helt ung, udfyldte jeg en gang en tipskupon, men Chelsea og Arsenal og Manchester United tillod sig at tabe og vinde på en måde, der var helt uforenelig med tegnene på min tipskupon. Det har jeg aldrig tilgivet dem, og siden har jeg ikke udfyldt en tipskupon. Aner faktisk ikke om den slags stadig eksisterer.

Nu har jeg så afsløret min totale uvidenhed og uduelighed på spillermarkedet. Og når jeg har følt trang til at betro jer disse hemmeligheder, så skyldes det den historie, vi lige har hørt. Historien om manden, den har ligget ved en dam i 38 år. Der løber det rygte rundt, at vandet i dammen har helbredende kræfter. For en gang imellem kommer der en engel fra himlen ned i dammen og laver bølger i vandet. Og når bølgerne er der, handler det om at komme ned i vandet som den første, for den første bliver rask uanset, hvad han fejler.

Det er som at vinde i lotteriet.

For der er kun én, der er heldig hver gang. Kun en af de blinde, døde, lamme, spastiske, epileptiske, kræftramte og depressive kan blive rask. Kun en af gangen. Det er et lotteri, der handler om, hvem der får bugseret sig hurtigst ned i vandet. Hvem har lige et menneske i nærheden, der kan løbe med, når det gælder. Og manden her er kommet for sent i 38 år. Ingen præmie til ham. Hans nummer er aldrig det, der bliver trukket ud i tilværelsens store lotteri.

Måske smiler vi lidt af manden og synes, at han er overtroisk og en anelse naiv. Måske ryster vi skeptisk på hovedet, når vi for vores indre blik forestille os dammen midt i Jerusalem, hvor de ligger alle sammen, så tæt på vandet som muligt. Det er sommer, og temperaturerne nærmer sig 35 grader. Der lugter af mennesker, og man hører småskænderier, fordi nogen har mast sig foran andre for at være tættest på dammen. Der er handlende, der går rundt og sælger mad og andre, der tilbyder at være til rådighed for de syge, når englen kommer - for et vist beløb, forstås. Der er en rå tone, hvor små tilløb til venlighed overdøves af den fælles viden, at i det øjeblik vandet kommer i bevægelse, så er det alles kamp mod alle. Og kun én vinder i lotteriet. Røgelsespindene, som nogen sælger, kan ikke skjule det fysiske og mentale råd, der hænger i luften.

Ja, måske smiler vi eller ryster bedrøvet på hovedet. Tænker, at det vist er mange år siden - jo da vistnok omkring år 30, og at vi er blevet klogere siden.

Men måske handler det her slet ikke om at være klog eller dum, oplyst eller uuddannet.

Måske handler det om noget helt andet.

Måske handler det her fortælling mest af alt om vores drømme.

Om vores drømme om et bedre liv.

Om vores håb om at komme ud af en situation, der forekommer os ja, netop håbløs. Måske handler det om at være et sted i livet, hvor alt har lukket sig, og hvor det er rigtig svært at se udveje.

Måske handler det om at have viljen til ikke at give op. Den livsvilje, der får os til at gribe efter det tyndeste strå og den mest usandsynlige løsning på vores problem. Et mirakel. En gevinst i et lotteri, hvor sandsynligheden for at vinde er en milliard-del eller mindre.

Ja, før vi smiler overbærende af manden ved Betesda Dam i Jerusalem år 30, så skal vi måske lige vende os til os selv. Eller måske først til et andet sted på kloden. Til byen Lourdes i Frankrig.

Engang var Lourdes en rolig og søvning by med et par tusind indbyggere. Men en februar-dag midt i 1800-tallet hævdede en 14-årig lokal pige, Bernadette Soubirous, at en smuk kvinde havde vist sig for hende i en afsidesliggende grotte. De troende mente, at det var Jomfru Maria. Kvinden viste sig 18 gange, og tusindvis af pilgrimme begyndt at strømme til Lourdes. En statue af Vor Frue i Lourdes blev rejst. Lourdes blev en af de vigtigste katolske helligdomme for Jomfru Maria, og besøgstallet steg fra år til år.

Fra marts til oktober strømmer katolske pilegrimme fra hele verden stadig til Lourdes. Man mener, at kilden i grotten har helbredende kræfter, som vistnok skal have gjort folk med uhelbredelige sygdomme raske. Man regner med, at omkring 200 millioner mennesker har besøgt helligdommen siden 1860, og den romersk-katolske kirke har officielt godkendt 68 mirakuløse helbredelser.

Det er selvfølgelig mange kritikere og skeptikere til de syner, pigen fik dengang. Pigens familie var meget fattig, men begivenheden gjorde dem rige. Så måske var det bare en god forretning. Og måske er det stadig bare en god forretning: For i dag er Lourdes fyldt med neonoplyste souvenirbutikker, som sælger tvivlsomme hellige genstande. Byen bliver kaldt den katolske kirkes svar på Disneyland, og der bliver af og til trukket paralleller til Las Vegas, den store kasino-by i Nevadas ørken.

Men før vi ryster på hovedet af skrupelløse katolikker, der udnytter godtroende og desperate mennesker, så er det måske værd at tænke lidt over, hvad der egentlig er på færde. Både i Lourdes og ved Betesda Dam i Jerusalem.

Jeg tror, det handler om drømme. Drømme om et bedre liv. Drømme om at slippe fri af det, der begrænser vores liv, hvad enten det nu er et fysisk handicap, en sygdom, en sorg, en umulighed i tilværelsen. Leonard Cohen synger om to mennesker, der befinder sig på hver sin side af en linje, som ingen har tegnet – den er der bare. Men vi kan drømme om, at den var slettet. At en stor usynlig hånd vil viske den ud. At en bølge ville skylle hen over den og tage den væk: fjerne skellet mellem os.

Kære venner, det er SÅ agtværdigt at drømme. Ingen skal skælde os ud for at være dumme eller naive, bare fordi vi sommetider bliver trætte af at kæmpe og drømmer om at nogen med et snuptag vil gøre alting bedre.

Ingen skal bebrejde os, at vi længes efter et mirakel, et under, når alt andet synes at være umuligt, og alle veje er afprøvet. Det er jo bare et tegn på, at vi så gerne vil livet. At vi ikke vil give op, men at vi som det sidste håber at vinde den usandsynlige gevinst i det store lotteri, livets lotteri.

Det er godt at drømme, for drømmen springer ud af en livsglæde, en vilje til liv.

Vi ved vel godt, at det der vand ikke kan helbrede os. Ligesom vi ved, at den store lotterigevinst er højst usandsynlig og kun tilfalder de fortvivlende få. Men drømmen er et pant på det liv, vi så gerne vil leve: det gode liv.

Det fortælles, at Jesus helbredte manden i Jerusalem. Vil du være rask, spurgte han, og så blev han rask og kunne tage fat på et nyt liv. Han var heldig. Han mødte Jesus selv. Det eneste menneske på jorden, der også var Gud, og som derfor havde kræfter, som vi ikke forstår.

Jeg ved ikke, om der findes mirakuløse helbredelser i dag. Jeg ved, at nogen tror, at der gør. Det betyder ikke så meget for mig. Jeg ved nemlig alt for meget om, hvor sjældent man vinder i lotteriet og hvor sjældne mirakler er.

Men det, der virkelig betyder noget for mig, det er drømmen og håbet.

Håbet og drømmen om at alt skal gå godt.

Drømmen om det gode liv.

Troen på, at det findes, det fine, smukke liv.

Det er det håb og den drøm, vi giver dåbsbørnene, Frederik og William med i dag. Vi har også bragt dem til en kilde: til dåbsfadets vand, hvor Guds hånd har bragt vandet i bevægelse og hældt det over deres hoveder. Og lovet dem, at han vil være med dem alle dage indtil verdens ende. Det er et meget stort håb og en stor drøm, som jeg er sikker på fylder i jeres hjerter i dag, på en stor søndag.

Så lad spekulationerne over, om der findes mirakuløse helbredelser, ligge. Det er ikke så vigtigt. Det væsentlige er at bevare den drøm, som vi hører om her i kirken hver eneste søndag. Drømmen om et velsignet liv. En drøm, der faktisk går i opfyldelse, hver gang vi i et øjeblik, i et glimt mærker, at Gud lader sit ansigt lyse over os og giver os fred.

Det gælder bare om at holde drømmen ved lige, derude i hverdagen.

Man kan jo købe en lottokupon ovre hos Søren. Eller rejse en tur til Lourdes. Eller bare folde hænderne og bede: din vilje ske. I de sidste tre ord er der plads til både masser af drømme og et kæmpestort håb.

Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen således også nu og altid og i al evighed.

Himmelske Fader, du har sendt os din søn for at hjælpe os med at holde drømmen levende. Drømmen om det gode liv, som du skaber med dit ord.

Jesus Menneskesøn, tak fordi du håber for os.

Gud Helligånd, husk os på, at vi er skabt af jord og ånd, og at ånden er vores drømmeorgan.

Giv Ordet frit løb imellem os og vær selv vores fortolker af det, så vi sammen kan fejre gudstjeneste i håb og tro.

Vær du nær hos alle, der har det svært, og som ikke har nogen, der kan hjælpe dem. Giv dem håb og sæt os i bevægelse, så vi altid er hos de mindste og mind os altid om vores ansvar for hinanden.

Bevar vores dronning og hendes hus og vær med alle, der har magt og ansvar i verden. Lad dem høre din stemme, så de ikke glemmer, at de vores tjenere og lær dem at regere med indsigt og visdom.

Ske ikke vores vilje, men din.

Meddelelser

Valgforsamling tirsdag.

Lad os med apostlen tilønske hinanden

Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Amen